

Vakantie Onur Frankrijk september 2010

Inleiding

Midden juni begon ons als team op te vallen dat Onur zich erg begon terug te trekken. Hij wilde vaak alleen op zijn kamer blijven terwijl heel Nederland buiten zat te genieten van de warme zomer. We hebben toen het idee besproken om met Onur een korte reis te maken naar het buitenland. Dit zou zijn allereerste worden na zijn auto-ongeluk in Turkije, ruim negen jaar geleden. Omdat alle bungalows (en ook aangepaste) reeds volgeboekt waren bleef er weinig keus over, totdat we een stichting vonden die aangepaste campers verhuurde, Stichting On Wheels. Dit zou Onur zelf gaan bekostigen. Na presentatie van ons plan aan onze leidinggevende en Onur's moeder kregen we het groene licht voor het uitvoeren hiervan. Onur was hard aan toe aan wat afwisseling van de geestdodende sleur waar zijn dagelijks leven, van nooit aflatende zorg en gebrek aan privacy, in was terecht gekomen. Hier was iedereen die met hem te maken had het klinkend over eens. Het was trouwens heel bijzonder om met een gehandicapte jongen aan de beademing 8 dagen door Frankrijk te touren. De totale kosten waren ruim € 3000, dit was inclusief benzine, eten, campingovernachtingen en attractiekosten onderweg. Allemaal voor zijn eigen rekening. Onze drie collega's gingen vrijwillig mee.

Het onderstaande is Onur's eigen verslag van de korte reis die we van 16 t/m 24 september m,et hem hebben ondernomen.

Ik ben na negen jaar weer naar het buitenland op vakantie geweest met drie van mijn vaste begeleiders. De reis ging naar Frankrijk met een aangepaste camper van de Stichting On Wheels. In het begin was ik onzeker over de camper, ik vroeg mij af of hij wel aangepast genoeg zou zijn voor mij. Maar in de praktijk ging alles goed. De route was uitgestippeld dus konden we donderdagochtend vertrekken naar Nancy, waar we de eerste nacht hebben doorgebracht. We hebben de camper neergezet en zijn toen bij het restaurantje van de camping gaan eten. Na het eten hebben de begeleiders de camper klaar gemaakt voor de nacht. Het was wel spannend want ook de tillift aan het plafond was nog niet uitgeprobeerd. Gelukkig ging hiermee alles goed.



Onur bij vertrek

De eerste nacht in de camper heb ik liggen wiebelen omdat de leiding zich steeds omdraaide. Hierdoor wiebelde de hele camper. Mijn eigen matras was meegenomen, dus het liggen op zich en het slapen viel erg mee. De volgende dag zijn we al vroeg weer vertrokken voor een 2^e lange dag in de camper op weg naar Chamonix. Op weg naar Chamonix kwamen we vlak langs het meer van Geneve. Ik wilde hier graag een nachtje slapen, dus een camping aan het meer gezocht. We stonden op een heel mooi plekje direct aan het meer bij een klein aanlegsteigertje, waar ook zwanen zwommen.

's Avonds op de camping Gamba's gegeten, waar ik erg van houd. Het was erg gezellig.



Genieten aan het meer van Geneve

's Morgens op ons gemak ontbeten en daarna dwars door Geneve richting Chamonix gereden. Hier eerst een camping gezocht en daarna op zoek gegaan naar een kabellift, om informatie te krijgen. Ik wilde erg graag de bergen op. Dit was mogelijk voor de volgende dag.

In Chamonix gegeten bij een Frans restaurantje waar het erg stonk naar kaasfondue en raclette. Het eten was wel lekker. Na een kleine wandeling door het stadje weer terug naar de camping gegaan.

Zondag in Chamonix:

Met een kabellift ben ik de berg "Aiguille du Midi" op geklommen tot een hoogte van 3842 meter. Tijdens het beklimmen van deze berg gebeurde er een aantal dingen. Eerst sloeg mijn beademingsapparaat op hol omdat de onderste zuurstofgrens bereikt was. Mijn begeleiders vonden het een heel vervelend gepiep en het wilde ook niet stoppen, daarom hebben ze met de hand beademd tot we weer beneden waren. Terwijl ik uit de lift gereden werd, bleef mijn achterwiel haken in een geul en ging de band van de velg. Dus voordat ik goed en wel op die berg stond hebben de 2 krachtpatsers (Frank en Michael) mijn band er met het nodige gezeur en geklaag op gezet terwijl de derde nog steeds aan het beademen was. Zag er vast interessant uit.

Om daar boven op die berg te staan was erg indrukwekkend en supermooi. Het was er wel koud en na een periode van ongeveer 2.5 uur wilde ik wel weer naar beneden.



Onur en zijn team op de Aiguile du Midi

Het plan was om in Chamonix een leuk restaurantje te zoeken en daar wat te gaan eten, maar terwijl we in het centrum liepen was mijn voorband leeg gelopen. Snel een broodje gehaald, opgegeten en op zoek gegaan naar een benzineboer voor het oppompen van mijn band. We wisten toen nog niet of ie lek was of alleen leeg.

Gelukkig bleek de volgende dag (maandag) dat de band nog vol was. Die maandag heb ik eerst uitgeslapen tot half 2 en daarna van het zonnetje genoten. 's Avonds wilde ik graag naar een ander stadje om even te winkelen en te eten. Omdat ik niet kon kiezen wat ik wilde eten en onderweg een Turks eethuisje had gezien, zijn we daar uiteindelijk gaan eten. Dat was lekker.

Op de terugweg kwamen we langs een supermarkt en mijn begeleiders willen graag een alcoholist van mij maken, dus er moest een fles malibu gekocht worden. Terug in de camper heb ik een lekker cocktailtje gedronken. Was weer een gezellige avond.

De volgende dag(dinsdag) vertrokken we naar Dijon , het was een lange rit. Er is niet veel bijzonders gebeurd. Toen we aan kwamen op de camping hebben we de tenten opgezet, beetje chillen, en s'avonds gegeten in het restaurant van de camping. We gingen vroeg slapen want we moesten vroeg op de volgende dag.

Woensdagochtend stonden we om zeven uur paraat om te vertrekken naar Parijs (427 km.).We zijn daar vroeg aangekomen,in geschreven op de camping en toen de stad in gegaan. We gingen eerst naar de Sacre Cour, daarna naar de Notre Dame en bij de avondschemering naar de Eiffeltoren.



Bij de Sacre Cour, Paris

Ik had een prachtig uitzicht over Parijs op de Eiffeltoren, daarna hebben we gewandeld door Parijs en ergens een snack gegeten. Op de terugweg naar de auto hebben we nog naar een straat-optreden gekeken onder de Eiffeltoren.

Donderdag na de ochtend zorg zijn we naar het winkelcentrum La Fayette gegaan helaas zag ik niks leuks. Daarna zijn we naar het Louvre museum gegaan we kwamen een half uur voor sluitingstijd aan dus mochten twee personen gratis naar binnen. We konden alleen 1 galerij zien.



Voor het Louvre museum, Paris

Terug naar de camping hebben we de “rood verlichte straat”gezocht maar helaas niet gevonden!! s’Avonds wilden we naar Disney-village gaan maar er was file dus zijn we terug gegaan naar de camping en daar een kippetje gegeten.

De laatste dag van de vakantie zijn we vroeg op gestaan en naar Nederland gereden, iedereen was uitgeput en wou naar huis. De terugreis verliep voorspoedig en we waren om 15.00 uur in Den Haag aangekomen.

Ik heb een leuke gezellige week gehad vol nieuwe indrukken, die onvergetelijk waren. Ik ben weer een ervaring rijker. Gelukkig ging alles goed tussen de leiding onderling en mij. Het is voor herhaling vatbaar.

Onur Kececi

Voor een compleet fotoverslag: www.photomichaelalexander.com/portfolio